

Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Πολιτική βούληση εκφρασμένη με πράξεις -και όχι με λόγια- από όλους μας, απαιτεί η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, εφόσον εξασφαλιστεί η πολιτική βούληση για την προστασία του περιβάλλοντος, η επιστήμη, η σύγχρονη τεχνολογία και ο ορθολογικός σχεδιασμός μπορούν να υποδείξουν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται παραμονές ευρωεκλογών, δείχνει ότι αν και οι προεκλογικοί λόγοι των κομμάτων βρίθουν αναφορών στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τους, οι προεκλογικές πρακτικές τους μαρτυρούν το ακριβώς αντίθετο:

- Πραγματοποιούνται πολυδάπανες και ενεργοβόρες εκδηλώσεις**, που διαταράσσουν τη λειτουργία των αστικών κέντρων και επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων τους.
- Παράγονται και διανέμονται τεράστιες ποσότητες διαφημιστικού υλικού**, μιας χρήσης, από χαρτί ή πλαστικό
- Καταλαμβάνεται ζωτικός αστικός χώρος από παραπήγματα για τη διανομή προεκλογικού υλικού** και οι κατακόρυφες επιφάνειες από την παράνομη αφισκοκόλληση.
- Παραβιάζονται τα επιτρεπτά όρια θορύβου**.

Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, **η ωρίμανση της ιδέας για δημιουργία ενός ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος μπορεί να δώσει μια πολιτική δυναμική προς την άρση των προβλημάτων**, που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Οπωσδήποτε, **η Πολιτεία οφείλει να δηλώσει έμπρακτα την πολιτική βούληση για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη**, της οποίας σύμφυτη διαδικασία, αναπόσπαστος παράγων και αναγκαία συνθήκη είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Στον Κόσμο

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που θεσμοθετήθηκε το 1972 από τον ΟΗΕ, αποτελεί έναν εορτασμό σημαντικής συμβολικής αξίας για την ευαισθητοποίηση κυβερνήσεων, οργανώσεων, φορέων, επιστημόνων και κατοίκων του πλανήτη. Ωστόσο, **η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην υφήλιο αυξάνεται σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες**, όπως καταδεικνύουν κρίσιμοι περιβαλλοντικοί δείκτες.

Η σημερινή κατάσταση όπως εκδηλώνεται με την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τη μη ορθολογική διαχείριση των υδάτων, την υποβάθμιση και εκχέρσωση των δασών, την απειλή των παράκτιων περιοχών, την προβληματική διαχείριση των απορριμμάτων, την αέρια ρύπανση, την αστικοποίηση, τους χημικούς κινδύνους, προκαλεί δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη.

Στην Ευρώπη

Κάθε χρόνο, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης **παράγονται δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων και ο αριθμός αυτός αυξάνει κατά 10% ετησίως**. Σημειώνεται **αύξηση των εκπομπών CO₂** καθώς και αύξηση της κατανάλωσης ρυπογόνων μορφών ενέργειας. Υποβαθμίζεται ραγδαία η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες (ρύπανση, ηχητικές οχλήσεις, κυκλοφορία οχημάτων).

Στην Ελλάδα

Η άναρχη μεγέθυνση σε συνδυασμό με τη μαζική αστικοποίηση του πληθυσμού, χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο και οργανωμένο χωροταξικό πλαίσιο, επέσυρε τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά, στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, ακόμα και στα μνημεία.

Αν και έχουν γίνει βήματα προόδου, είναι δεδομένο ότι **η περιβαλλοντική συνιστώσα δεν έχει ενσωματωθεί στις πολιτικές που εφαρμόζονται**, με αποτέλεσμα όλες οι εξελίξεις να έχουν δυσμενή αποτελέσματα στο περιβάλλον.

Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης, αειφόρου, φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, είναι η **θέσπιση περιβαλλοντικών κανονισμών αλλά και ο έλεγχος της τήρησής τους**. Η χώρα μας διαθέτει πλέον ένα σημαντικό περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο, ως απόρροια της εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την εμφάνιση μια πλειάδας κρίσιμότεων προβλημάτων που εκτός από το περιβάλλον θίγουν και το αναπτυξιακό της δυναμικό και την ποιότητα ζωής.

Η ελλιπής εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, η αδυναμία των περιβαλλοντικών δομών πολιτείας και αυτοδιοίκησης και η υστέρηση στην ανάπτυξη συνείδησης για την **προσωπική και συλλογική περιβαλλοντική ευθύνη**, καθιστούν πολλές φορές τη νομοθεσία κενό γράμμα.

Το ΤΕΕ εκπληρώνοντας το ρόλο του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια χάραξης στρατηγικής μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανάπτυξης, υποδεικνύοντας μεθόδους, διαδικασίες και σύγχρονες πρακτικές. _