

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

-

Η Διάσκεψη Κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ και η Αειφόρος Ανάπτυξη του Πλανήτη: Ένα όνειρο απατηλό

Μετά την Agenda του Ρίο και το Πρωτόκολλο του Κυότο, έρχεται ιστορικά πλέον, η Διάσκεψη για το Περιβάλλον στο Γιοχάνεσμπουργκ για να επιβεβαιώσει ότι δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις για τη σωτηρία του Πλανήτη, που διατυπώνονται από τον ΟΗΕ και από πλευράς των εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν.

Με καταγεγραμμένη πλέον και εμφανή την καταστροφή που υφίσταται ο Πλανήτης (φαινόμενο θερμοκηπίου, El Nino, ακραία καιρικά φαινόμενα, καταστροφή του ενάλιου πλούτου καθώς και της χλωρίδας και πανίδας) η επιβολή μιας αναπτυξιακής πολιτικής με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη θα έπρεπε να υιοθετηθεί από όλους. Όμως οι διαφορετικές πολιτικές, η ελαχιστοποίηση των δεσμεύσεων και η αποφυγή ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ταυτόχρονη κατασπατάληση του υδάτινου πλούτου, οδηγεί στο θλιβερό συμπέρασμα ότι το «περιβάλλον» και η διάσωση του πλανήτη μας αντιμετωπίζεται με «επιχειρηματικά» κριτήρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η άρνηση των «ισχυρών» να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν όλες οι χώρες μια ενιαία στρατηγική θα έχει σαν συνέπεια την όξυνση των ανισοτήτων στις υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η διάσωση του πλανήτη με το πνεύμα της Αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί ανεδαφικό ρομαντισμό.

Αντί λοιπόν η «Παγκοσμιοποίηση» να εξομαλύνει και να λειτουργήσει ενωτικά για τη διάσωση του κοινού αγαθού του Περιβάλλοντος, διαφαίνεται ότι θα οξύνει τις αντιθέσεις και θα αλώσει προς όφελος του κέρδους τις όλο και πιο λίγες υγιείς και παρθένες περιοχές του Πλανήτη.

Από το Γραφείο Τύπου του

ΤΕΕ/ΤΚΜ