

Αρ. Πρωτ. 128/10.1.2001

Ψήφισμα της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Πριν ενάμισι χρόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ευρωπαϊκής διανοήσης και της Κοινής Γνώμης - πλην της Ελληνικής - συμμετείχαν ή πρωτοστατούσαν, σε αγαστή σύμπνοια με τους Αμερικανούς συμμάχους τους, σε ένα φονικό παιχνίδι «έξυπνων» όπλων, με ή χωρίς απεμπλουτισμένο ουράνιο.

Ένα χρόνο μετά, τον Μάιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος προκαλώντας την νοημοσύνη, την ευαισθησία και τις όποιες ανοχές μας σε φαρισαϊσμούς, απάντησε στη σχετική αναφορά του ΤΕΕ και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Διατύπωσε, μεταξύ άλλων, την άποψη ότι *οι διάφορες Οδηγίες για θέματα περιβάλλοντος ισχύουν μόνο εντός της ΕΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν δεσμεύεται από την Οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Σύμβαση της Χάγης και τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά, γιατί δεν τις έχει υπογράψει.*

Τις τελευταίες μέρες της απερχόμενης χιλιετίας, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακαλύπτουν δευτερογενή συμπτώματα στους δικούς τους πλέον πληθυσμούς και αντιλαμβάνονται ότι οι πολεμικές συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί, ανεξαρτήτως του είδους του όπλου, δημιουργούν χημική ρύπανση με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα. Οι ηγέτες τους ζητούν εξηγήσεις από το ΝΑΤΟ και το "σύνδρομο των Βαλκανίων" παίρνει τη θέση του στα πρωτοσέλιδα, στα ιατρικά συγγράμματα αλλά και στους εφιάλτες μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος υπό το κράτος του γενικού πανικού αποφαίνεται ότι *όλοι οι κανονισμοί που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος καταπατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο.*

Η ανυπαρξία απαντήσεων και η υπεκφυγή στις τοποθετήσεις του ΝΑΤΟ, αποδεικνύει τραγικά ότι στον 21^ο αιώνα και στην κοινωνία της πληροφορίας, οι λαοί και τα κράτη, όχι μόνο δεν αποφασίζουν με βάση τις δικές τους επιλογές αλλά ούτε καν γνωρίζουν τις συνέπειες των αποφάσεων που τους επιβάλλονται.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ από τότε είχε διακηρύξει την αντίθεσή του, είχε καταγγείλει το αδιέξοδο των στρατιωτικών λύσεων, είχε μιλήσει για τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη Βαλκανική αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα στη σύγχυση για τις επιπτώσεις των βομβαρδισμών είχε προτείνει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου εθνικού συστήματος μέτρησης, ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, σε όλες τις μορφές της. Έτσι οι πολίτες και η κοινή γνώμη θα ενημερώνονται έγκυρα και θα προστατεύονται χωρίς να αναγκάζονται να αφήνουν τον έλεγχο της καταστροφής στο έλεος των καταστροφών.

Οι μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αντίθετοι προς κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της ανθρώπινης ζωής, τραυματίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταστρέφει την πολιτισμική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον.

Οι μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύουν ότι η πορεία προς την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία διασφαλίζεται μόνο με την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.