

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η σημερινή ημέρα είναι ένας σταθμός στη μακρόχρονη ιστορία του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ που ξεκίνησε το 1979, με την εξασφάλιση του οικοπέδου, και θα λήξει τον Ιανουάριο του 2005, με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ναι, 25 χρόνια για ένα κτίριο είναι πολλά, πόσο μάλλον για το κτίριο των μηχανικών. Και αυτή η καθυστέρηση δεν οφείλεται μόνο σε προβλήματα, αλλά και σε δικές μας παραλείψεις, άλλες προτεραιότητες, ενίοτε αδράνεια οφειλόμενη κυρίως στο κόστος του εγχειρήματος. Αλλά πάντως υπήρξαν προβλήματα. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναφορά στους συναδέλφους που μόχθησαν για το κτίριο και σε ανθρώπους, που κατέχουν ή κατείχαν θώκους και εκπροσωπούν φορείς, που μας συνέδραμαν για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο της θεμελίωσης και αύριο στην εγκατάσταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη νέα του στέγη. Άλλωστε τα άτομα ενεργούν για να κινηθούν οι διαδικασίες των φορέων,

Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσουμε

τους προέδρους του ΤΕΕ: τον Νίκο Δεσύλα, τον Ευάγγελο Κουλουμπή, τον Κώστα Λιάσκα, τον αείμνηστο Ντίνο Παναγιωτόπουλο και τον Γιάννη Αλαβάνο.

Τους προέδρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον Ανέστη Βαλιούλη, τον Σωτήρη Κούβελα (που στην θητεία του έγινε η επιλογή του χώρου), τον Κώστα Πατραμάνη, τον Δημήτρη Τσαπραλή, τον Ανδρέα Κουράκη (που στην θητεία του έγινε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός), τον Παναγιώτη Δέντσορα, την Γωγώ Κωτίδου, τον Γιάννη Αικατερινάρη και τον Γιάννη Οικονομίδα. Ο υποφαινόμενος απλά συνέχισε το έργο όλων των προηγούμενων.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης για την οικονομική βοήθεια τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Χρήστο Πάχτα, τον πρώην υπουργό ΜΑΘ Γιώργο Πασχαλίδη και τον υφ. ΠΕΧΩΔΕ Γιάννη Τσακλίδη.

Επίσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαμε στο ξεκίνημα της κατασκευής τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και τον αντιδήμαρχο Αρχιτεκτονικού τον Νίκο Ταχιάο. Επίσης πρέπει να σημειώσω και την καθημερινή βοήθεια που έχουμε από τον Β' αντιπρόεδρο του ΤΕΕ τον Αντώνη Κοτζαμπασάκη.

Με τη συνδρομή όλων αυτών αλλά και πολλών άλλων, που δεν τους ανέφερα και πρέπει να με συγχωρέσουν, το Τμήμα μας αποκτά ιδιόκτητη στέγη. Η περιοχή, ένα όμορφο κτίριο, να καυχιέται και να σηματοδοτεί τη γειτνίασή της μαζί του. Η νέα παραλία ένα νέο σημείο αναφοράς. Η πόλη ολόκληρη προσθέτει άλλη μία μονάδα στο μονοψήφιο αριθμό κτισμάτων της, που είναι προϊόντα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Ωστόσο ένα κτίριο δεν είναι παρά το κέλυφος που θα στεγάσει, θα εξυπηρετήσει, θα πληρωθεί με ένα ζωντανό οργανισμό. Και το ΤΕΕ είναι ζωντανός οργανισμός. Έχει συμπυκνωμένη την εγγενή ιδιότητα των μελών του να ψάχνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα και την ανεξαρτησία να το διατυπώνει. Και όπως κάθε ζωντανός οργανισμός φοβάται την έλλειψη τροφής, την απομάκρυνση δηλαδή των μελών του, τη μη προσέλευση των νέων ανθρώπων, τη διστακτικότητα των νυν, την αποστασιοποίηση των παλαιότερων.

Τα θέματα που μας απασχολούσαν και μας απασχολούν πάντα άλλωστε είναι πολύπλοκα, πολυδιάστατα και δύσκολα, συνεπώς χρειαζόμαστε κόσμο, πολύ κόσμο και τις 13000 μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας, για να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώση κι εμπειρία, να πειστούμε και αφού πειστούμε να πείσουμε. Και σε αυτό χρειαζόμαστε και την κοινωνία κοντά μας. Μόνο αν παίξουμε τον ρόλο μας έξω από μικρότητες και δογματισμούς, η κοινωνία θα έρθει κοντά μας και θα μας βοηθήσει. Τότε θα αντιληφθούν όλοι ότι χρειάζονται οι μηχανικοί της ανάπτυξης, με σαφέστατα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, που δεν θα πλήττονται από την σημερινή προσπάθεια για διάλυση του τεχνικού επαγγέλματος.

Ο ρόλος μας, των μηχανικών και του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, είναι βαρύς. Είμαστε τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη. Αυτό το έχουμε αποδείξει με καθοριστικές προτάσεις για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Με αυτές τις πρωτοβουλίες μας είμαστε σε άμεση συνεργασία με την κοινωνία της πόλης και της περιοχής, τους φορείς και τους ενεργούς πολίτες για βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και εξασφάλιση ενός αισιόδοξου μέλλοντος. Εμείς για αυτό προσπαθούμε και θέλουμε το κτίριό μας, το σπίτι μας, να γίνει κυψέλη για προβληματισμό, ανταλλαγή ιδεών, συνεργασία, μελέτη. Ένα τοπόσημο και κέντρο εκδηλώσεων, ενημέρωσης και επαφής με τους πολίτες.

Σήμερα εδώ, βάζουμε τα θεμέλια ενός νέου, κατάλληλου χώρου, για να υποδεχτεί τους μηχανικούς αλλά και όλους τους πολίτες, να τους ενημερώσει, να τους εξυπηρετήσει και να τους εξασφαλίσει συνθήκες καλές για δουλειά και συνεργασία.

Ελπίζω και πιστεύω ότι οι φίλοι που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και τιμούν σήμερα με την παρουσία τους τη θεμελίωση του κτιρίου μας, συνάδελφοι και μη, έχουν τον ίδιο μ' εμάς στόχο: την εξασφάλιση καλύτερων υποδομών, καλύτερων συνθηκών, καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους, μηχανικούς και μη. Εμείς θα είμαστε κοντά τους.