

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. ΣΑΚΗ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»**

19.12.2003

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζόμενων και συγκεκριμένα, για το χώρο του σχολείου των εκπαιδευτικών, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, είναι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης των κινδύνων που εμπεριέχονται στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η δημιουργία ατόμων, που κινούνται και εργάζονται στο χώρο του σχολείου, με συνείδηση ασφάλειας μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία ποιότητα του χώρου, παρέχοντας έτσι ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελούν κεντρικά σημεία της Κοινωνικής Πολιτικής. Η σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης γίνεται κατανοητή, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας. Στο συγκεκριμένο θέμα, οι εκπαιδευτικοί είναι κυρίως οι εργαζόμενοι, που πρέπει να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια όχι μόνο τη δική τους αλλά και των τρίτων, ειδικά των μαθητών, μια και γι αυτούς ο χώρος του σχολείου πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση από τους διάφορους φορείς που είναι σχετικοί με τα θέματα της υγείας και ασφάλειας, ώστε να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική στάση απέναντι στην εφαρμογή ορθής πρακτικής στον εργασιακό χώρο.

Η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και γνώσεων στους εργαζόμενους στο χώρο του σχολείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αναγκαίες είναι οι γνώσεις που αφορούν:

- Την υγιεινή των εργαζομένων στο σχολικό χώρο.
- Την υγιεινή των τρίτων που στο χώρο του σχολείου είναι οι μαθητές και οι γονείς τους κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους σε συγκεκριμένο χώρο.
- Την καθαριότητα του χώρου.
- Την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα
- Την ασφαλή χρήση μηχανημάτων και εργαλείων στα σχολικά εργαστήρια.
- Την ασφαλή χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια πειραμάτων στα σχολικά εργαστήρια.
- Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
- Την πρόληψη πυρκαγιών.
- Την παροχή πρώτων βοηθειών.
- Τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων.

Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι με τους Νόμους και τα διατάγματα που έχει θεσμοθετήσει η Ελληνική πολιτεία, εισάγονται θεσμοί και όργανα που έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και στη φιλοσοφία αντιμετώπισης των σχετικών με αυτή θεμάτων.

Από τους θεσμούς αυτούς πρωτεύοντες ρόλους κατέχουν ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας. Τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων εργασίας που κατατίθενται στις αντίστοιχες κοινωνικές επιθεωρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν τεχνικό ασφαλείας, μια και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο πληρότητας των προγραμμάτων εργασίας. Ως προέκταση της παραπάνω υποχρέωσης έχουμε, για τα ιδιωτικά σχολεία την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας, δηλαδή ατόμου με την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο του σχολείου.

Ένας από τους στόχους της σημερινής ημερίδας είναι η επέκταση της υποχρέωσης αυτής και στα δημόσια σχολεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ρόλο αυτό θα τον αναλάβει ο διευθυντής του εκάστοτε σχολείου ή κάποιος άλλος εκπαιδευτικός. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Όπως θα αναφερθεί παρακάτω από τους εισηγητές, ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στο χώρο του σχολείου, όπου εκτός από τους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες μέσα σε ένα υγιεινό περιβάλλον και για τους ίδιους τους μαθητές που είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα. Σημειώνεται ότι μια από τις βασικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Με βάση την παραπάνω αναφορά μου και όσα θα ακούσετε κατόπιν, φαίνεται η σπουδαιότητα του θέματος και η επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία, ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι θεσμοί με το επιθυμητό αποτέλεσμα για υγιεινή και ασφάλεια στα σχολικά κτίρια. Βλέποντας όμως την Ελληνική πραγματικότητα, και στηριζόμενοι στην θλιβερή πραγματικότητα στις ελλείψεις υλικών και γνώσης, πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και με σαφείς στόχους. Την προστασία των παιδιών μας, που περνάν σε αυτούς τους χώρους μεγάλο μέρος της μικρής τους ζωής.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσω το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως προς την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση των μελών του, σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Έμπρακτο παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του στην υλοποίηση της σημερινής ημερίδας. Η ευαισθητοποίηση σε εμάς υπάρχει. Απαιτούμε να υπάρξει και σε όλους αυτούς που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, επιβλέπουν, συντηρούν και λειτουργούν τα σχολικά κτίρια.