



Του
**ΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΣΑΚΟΥΜΛΗ**
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΣΕ

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

Φέτος είναι μια χρονιά που προφέρεται τόσο για αποτίμηση όσο και για προγραμματισμό. Η Θεσσαλονίκη έχει αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση και μάχεται κατά της πανδημίας όπως όλη η χώρα και η υφήλιος. Ο αγώνας της πόλης μας, η δική μας μάχη, περιλαμβάνει και τη ματαιώση της 85ης Διεθνούς Εκθεσης. Η 85η γιορτή της Θεσσαλονίκης, η γιορτή όλης της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, η υποδοχή και η φιλοξενία χιλιάδων προσκεκλημένων, τα επιτεύγματα, τα προϊόντα, οι καινοτομίες και οι ιδέες που η τιμώμενη χώρα -φέτος η Γερμανία- θα μοιραζόταν μαζί μας και η πινελιά της σε όλη την πόλη, οι επιχειρηματικές συναντήσεις, οι εκδηλώσεις, η πολυκοσμία στους δρόμους, η αύξηση της εμπορικής κίνησης που όλα αυτά συνεπάγονται, φέτος ματαιώνονται. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη, με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και σπουδαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κομβική θέση στη διασύνδεση της Ελλάδας με την ηπειρωτική Ευρώπη, με σημαντικά δίκτυα και υποδομές μεταφορών και ενέργειας, με σπουδαίο μνημειακό πλούτο, με μεγάλη συγκέντρωση, αν όχι και κλίμακα παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με αξιόλογες κοινωνικές υποδομές, με καταξιωμένους πολιτιστικούς θεσμούς, με την Εκθεση, το λιμάνι της, την άμεση επαφή της με τη θάλασσα,

με το νεανικό, φοιτητικό κοινό της να δίνει τον τόνο. Ως μεγάλη πόλη, ως Μητρόπολη, θα αντιμετωπίσει και αυτή τη συγκυρία της μακραίωνης ιστορίας της. Δεν θα έχουμε την πολυκοσμία και τη συναναστροφή και τους τζιρους και το χρώμα στην πόλη, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον της περιφέρειάς μας, της πατρίδας μας, της Ευρώπης και, φυσικά, της Θεσσαλονίκης.

Εχουν γίνει πολλά: Η Εγνατία που διέυρνε την ενδοχώρα της και η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ που ασφάλισε και συντόμευσε τη σύνδεσή της με τον κορμό της χώρας. Η νέα παραλία, το πρώτο μεγάλο τοπόσημο, το πρώτο σπουδαίο βήμα για την προβολή της, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της και για την προσέγγιση με τη θάλασσά της. Η δρομολόγηση της ανάγλισης του Παραλιακού Μετώπου συνολικά, της ΔΕΘ, του γηπέδου της Τούμπας και των στρατοπέδων, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, που θα εξασφαλίσουν στην πόλη μας μια καλή θέση στο χάρτη των Μητροπόλεων του κόσμου και θα δώσουν σε εμάς τους κατοίκους της ακόμα περισσότερους λόγους να χαιρόμαστε και να περηφανευόμαστε που ζούμε σε αυτή.

Προφανώς, δεν νοείται Μητρόπολη με ένα μόνο μέσον αστικής συγκοινωνίας και αυτό στην κατάσταση που το ζούμε. Χρειαζόμαστε άμεσα έναν αξιοπρεπή και κυρίως ασφαλή, με τις

τρέχουσες συνθήκες, τρόπο μετακίνησης μας. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή του ΜΕΤΡΟ και να προχωρήσουν γρήγορα οι επεκτάσεις. Αλλά χρειάζεται να σχεδιάσουμε και άλλα μέσα που η υπερεικοσαετής ενασχόλησή μας με το ΜΕΤΡΟ δεν άφησε να μελετήσουμε.

Προφανώς υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να ενισχυθούν οι παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, που τελευταία -και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης- παρουσίασαν άνηση σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Χρειάζεται να σχεδιάσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα το μέλλον μας. Και κυρίως με σύμπνοια. Συχνά η διαφωνία για έργα και τεχνικές επιλογές αποκτά πολιτική χροιά και χαρακτήρα αγεφύρωτου δικασμού, που στην πραγματικότητα ελάχιστα επηρεάζει την πόλη και παραμένει μεταξύ μικρών αλλά δυναμικών ομάδων. Ακόμα και η δύσκολη αλλά αναγκαία για τη δημόσια υγεία απόφαση της αναικατάστασης της 85ης Εκθεσης με ένα μεγάλο πολιτικό και οικονομικό φόρουμ κινδυνεύει να γίνει εστία αντεγκλήσεων.

Στη Θεσσαλονίκη αξίζει ο τίτλος και ο ρόλος της Μητρόπολης και είναι μπροστά μας για να τον κατακτήσουμε. Να ευχηθούμε και κυρίως να προσπαθήσουμε να μείνουμε υγιείς γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και να ζήσουμε. ■