

86η ΔΕΘ: Αναζητώντας βατήρα σταθερότητας

Ομολογουμένως, μοιάζει κουραστική η επανάληψη – κάθε χρόνο επ’ ευκαιρία της ΔΕΘ – μιας επίμονα αισιόδοξης πεποίθησης για τερματισμό των προβλημάτων που γεννούν αλλεπάλληλες κρίσεις και την διαδοχή αυτών από μια περίοδο διαρκούς και ευρέως διαχεόμενης ανάπτυξης!

Μελετώντας ωστόσο τη συγκυρία, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί κανείς να δει την 86η ΔΕΘ ως βατήρα σταθερότητας σε μια περίοδο πολλαπλών πηγών αστάθειας.

Για να λειτουργήσει ως τέτοιος όμως οφείλουν όλοι όσοι έχουν την εκτελεστική δυνατότητα, τη θεσμική αρμοδιότητα, ή έστω το απλό ειλικρινές ενδιαφέρον για την προοπτική και την προκοπή αυτού του τόπου, να προστατέψουν τη δυναμική που τείνει να αποκτήσει.

Η 86η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για όλους όσοι βλέπουν τους εαυτούς τους στην παραπάνω περιγραφή, να ανεβάσουν «ταχύτητα» και να δικαιώσουν τον ρόλο τους έναντι της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κυβέρνηση, έχει την ευκαιρία και υποχρέωση να εγγυηθεί τη συνέχιση και επιτάχυνση (ή ολοκλήρωση) την υποδομών και των μεταρρυθμιστικών μεταβολών που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, σε πείσμα των πολυποικίλων εμποδίων που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις που ξεκίνησαν με την ενεργειακή κρίση που γεννήθηκε από την πανδημία και επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πολλές παρενέργειές του.

Η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού έχει την ευκαιρία και την υποχρέωση να αξιοποιήσει νέα εργαλεία που διατίθενται και αρμοδιότητες που της παρέχονται, συχνά όχι με τους αναλογούντες πόρους είναι αλήθεια, για να ενισχύσει τα δίκτυα υποδομών και



της υπηρεσίας της καθημερινότητας, αλλά και να διαφυλάξει την ποιότητα του Δημόσιου Χώρου.

Επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, καλούμαστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της δημιουργικής δυναμικής με το «οπλοστάσιο» της τεκμηρίωσης που παρέχουν η Γνώση και η Εμπειρία.

Αλλά και να συμβάλουμε ως κύτταρα του κοινωνικού συνόλου, στη σύνθεση των παραγωγικών δυνάμεων και στην αναχαίτιση πιθανών κρουσμάτων της μακροχρόνιας «νόσου» που ταλαιπωρεί αυτή την πόλη: της κακής συνήθειας να σκοντάφτει στα

πόδια της, μετατρέποντας σε πεδία αντιπαράθεσης τις μικρές λεπτομέρειες, αντί να επενδύει στην μεγάλη εικόνα.

Πάντα θα υπάρχουν μειοψηφικές θέσεις και επιλογές υπέρ της στασιμότητας στο βωμό ενός προστατευτισμού που έχει εύλογες ή ευκατανόητες αφετηρίες. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, κάποτε θα πρέπει να πάρουν όλοι απόφαση πως το κύριο ζητούμενο αυτής της πόλης είναι να προχωρήσει στον χρόνο και να πάψει να περιμένει ως εκ θαύματος να πάψουν τα προβλήματα που γίνονται συχνότερα από εξωγενείς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή (πχ. έντονα πλημμυρικά φαινόμενα).

Εγχειρήματα, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, η ενοποίηση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, τα μητροπολιτικά πάρκα δυτικά και ανατολικά, η ολοκλήρωση του Μετρό και η προς δυσμάς επέκτασή του, το fly over, τα έργα ολοκλήρωσης των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων του λιμανιού, και η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, μαζί με μια σειρά τοπικών παρεμβάσεων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, συνθέτουν το πλέγμα που μπορεί να φέρει τη ζητούμενη αλλαγή.

Και αυτό μπορεί να γίνει με όρους και παράλληλες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια του δομημένου αστικού χώρου, συνδυάζοντας υποδομές, πολιτική προστασία και τεχνολογίες, που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια της καθημερινότητας. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα αποτελέσει αντικείμενο του συνεδρίου Safe Thessaloniki που θα συνδιοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με την Safe Greece στις 29 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών παραγόντων αβεβαιότητας, η 86η ΔΕΘ, από τη φύση της ως θεσμός, αλλά και με τις θεματικές επιλογές της, μπορεί να αποτελέσει βατήρα σταθερότητας. Ας της το επιτρέψουμε και ας την αξιοποιήσουμε...