



Η «ΜτΚ» ρώτησε τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, τι θα ήθελαν να αλλάξει το 2024 σε επίπεδο οικονομίας και λειτουργίας της αγοράς, αλλά και ποιες είναι οι προσδοκίες τους σε σχέση με μεγάλα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πόλης.

Ως προς την οικονομία, υπάρχει ανησυχία για την πίεση που θα δεχτούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το νέο φορολογικό καθεστώς, την πίεση που δέχονται από την αύξηση του κόστους χρήματος και τη μείωση της κατανάλωσης λόγω ακρίβειας. Οι μικρομεσαίοι ζητούν μετ' επιτάσεως να περιληφθούν στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι επιχειρηματίες μεγαλύτερου μεγέθους και εξαγωγικού προσανατολισμού προβληματίζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, που επηρεάζουν τις αγορές στις οποίες

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗ «ΜτΚ» ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Προβληματισμοί και προσδοκίες για μία παραγωγική χρονιά

Παραμονές Πρωτοχρονιάς είναι κατάλληλη περίοδος για να κάνει κανείς «ταμείο» της χρονιάς που πέρασε και να βάλει στόχους για την επόμενη

M της Σοφίας Χριστοφορίδου

δραστηριοποιούνται αλλά και τις αλυσίδες αξίας και το κόστος ενέργειας.

Ως προς τη Θεσσαλονίκη, τα ζητούμενα είναι διαχρονικά τα ίδια, και επαναλαμβάνονται σχεδόν μονότονα, σε κάθε ευκαιρία: να ολοκληρωθεί επιτέλους το Μετρό, να προχωρήσει η επέκταση του δού Προβλήτα, να προχωρήσει η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ. Φέτος είναι διάχυτος ο προβληματισμός και για τις επιπτώσεις στην αγορά από την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας Λεωφόρου (FlyOver) και η ευχή να μην έχει την ίδια εξέλιξη με αυτή του Μετρό.

Ρεαλιστές και εξ αυτού απαισιόδοχοι, μα πάνω από όλα επιχειρηματίες και για αυτό φύσει αισιόδοχοι, οι εκπρόσωποι της παραγωγικής οικονομίας της Θεσσαλονίκης εκφράζουν μέσω της «ΜτΚ» την προσδοκία τους για μία παραγωγική χρονιά για όλους και για την πόλη.

Το 2024 ας «εξαργυρώσουμε» την εμπειρία 20 ετών!

Του **Γιώργου Τσακούμνη**
Πρόεδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ



Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, έχουμε συνηθίσει όλοι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών κλάδων, να καταθέτουμε τις προσδοκίες μας για την ανάπτυξη, για τη πόλη, για την οικονομία και τις υποδομές.

Ώς, φέτος, η προσδοκία στην οποία πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε -κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση, Φορείς, αλλά και πολίτες- είναι να μας βρει το 2024 σοφότερους, όσον αφορά τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε, τη μεθοδικότη-

τα που πρέπει να επιδείξουμε και τις προτεραιότητες που πρέπει να ιεραρχήσουμε. Εν ολίγοις, να αφήσουμε τα μεγάλα λόγια και να «εξαργυρώσουμε» την εμπειρία 20 ετών, από λάθη, χαμένες ευκαιρίες και θυσιές μεγάλων στόχων στο βωμό μικρών σκοπιμοτήτων. Και αναφερόμαι στην ζοετία, λαμβάνοντας ως αφετηρία μίας μεγάλης περιόδου λαθών και απώλειας ευκαιριών, τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Το 2024, θεωρητικά προσφέρεται για αισιοδοξία!

Η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η εμφανής αύξηση των εισερχόμενων και εγχώριων επενδύσεων, η έναρξη απορρόφησης του νέου ΣΠΣΑ, η αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως το Ταμείο Ανάκαμψης), το καλό momentum στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αποτελούν μερικές από τις προϋποθέσεις που εύλογα δημιουργούν αισιοδοξία για τη χρονιά που έρχεται.

Για να ανταποκριθεί όμως η

πραγματικότητα στην προσδοκία, θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη που συχνά προκαλούν πτωχευτήρια, αλλά και να διαχυθεί η ανάπτυξη σε περισσότερους Έλληνες, ώστε να ξεφύγουμε από τη γνωστή διελκυστίνδα ευημερίας ανθρώπων κι αριθμών, που πάντα θέλει τη μία πλευρά να ευημερεί σε βάρος της άλλης, αλλά σπανίως και τις δύο ταυτόχρονα.

Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία η θωράκιση της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας που ζει και κινείται εντός της και περί της, απέναντι σε όλα εκείνα τα προβλήματα που απειλούν την ευημερία των ανθρώπων: ακρίβεια, άδικοι φόροι, φυσικές καταστροφές και οικονομικές επιπτώσεις αυτών, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις...

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο καταγεγραμμένης ισχύος για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο, ισχύος που για να έχει απόδοση για την οικονομία και τους πολίτες, θα πρέπει να μεταφραστεί σε τόμην

για γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και σε αποφασιστικότητα για γρήγορα αποτελέσματα, μακριά από κρούσματα αλαζονείας.

Για τη Θεσσαλονίκη, η προσδοκώμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης συνδέεται με την εξέλιξη υποδομών και παρεμβάσεων που σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη θωράκισή της.

Αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να επιταχυνθούν. Η ολοκλήρωση του Μετρό, δεν χωρά άλλες αναβολές. Το απολύτως χρήσιμο -και αναγκαίο- μπορούμε να πούμε- έργο κατασκευής της FlyOver Περιφερειακής πρέπει να προστατευθεί από εκείνους που αναζητούν αφορμές να το στοχοποιήσουν.

Το λιμάνι είναι βασικός πυλώνας αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης σε κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου, αλλά για να επιτελέσει τον ρόλο αυτό, απαιτείται η ολοκλήρωση των επενδύσεων και των υποδομών που θα το βοηθήσουν να αξιοποιηθεί στο έπακρο τα συγχρητικά του πλεονεκτήματα.

Ομοίως πρέπει να προστατευ-

θεί το εγχείρημα της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου στην καρδιά της πόλης και της δημιουργίας ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, όπως και εκείνο του Μουσείου Ολοκαυτώματος.

Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει να χάσει άλλο χρόνο σε αντιπαράθεσεις διάφορες εκείνων που βιάσασαν για τις αρχαιότητες στον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και παραγωγικές τάξεις, βρίσκονται εν πολλοίς σε κοινό τόπο, όσον αφορά εκείνα που πρέπει να γίνουν και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Και είναι αλήθεια πως σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από άλλες πλευρές, βλέπουμε πιο αποτελεσματικές δράσεις σε αρκετούς τομείς.

Ωστόσο το ζητούμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, θα έρθει και θα γίνει αισθητό σε περισσότερους πολίτες, όταν οι πράξεις όλων όσοι έχουν θεσμική ευθύνη καθορισμού και υλοποίησης εφαρμοσμένων πολιτικών, συμβαδίσουν ταυτόχρονα, με τις εκφρασμένες προθέσεις τους...